



Nieuwe wegen zoeken

November 2020

In deze nieuwsbrief

- 2 Bezinning en Verdieping
- 3 Gebedskring Hoofddorp
- 3 Sobere maaltijden
- 4 Catechesegroep
Gehandicapten
- 5 Doopsgezinde Gemeente
- 5 De Graankorrel
- 6 Protestantse Gemeente
Hoofddorp
- 6 Marktpliekerk
- 7 De Lichtkring
- 7 De Ark
- 8 Joannes de Doperparochie
- 9 Platform Vluchtelingen

Elk jaar organiseert de Raad van Kerken Hoofddorp in oktober een maaltijd. Twintig tot dertig mensen uit alle kerken van Hoofddorp en uit alle werkgroepen van de Raad van Kerken komen dan bij elkaar. Het is gezellig en het is nuttig: zo hoort iedereen wat er in de kerken van Hoofddorp gebeurt en in de vele werkgroepen van de Raad van Kerken.

De maaltijd kon niet doorgaan vanwege de Corona-epidemie. Dat dwingt dat ons om nieuwe wegen te zoeken. Daarom hebben we deze nieuwsbrief gemaakt die naar we hopen vele lezers zal krijgen. Iedere kerk en werkgroep vertelt in deze nieuwsbrief heel in het kort wat er het afgelopen jaar gebeurd is.

Als Raad van Kerken zijn we ontzettend blij dat dit jaar de Pinkstervieringen door zijn gegaan, ook al waren het online-vieringen. 'Geloven zonder grenzen' was het thema. Het waren mooie vieringen over de Geest die de grenzen van kerken en volkeren doorbreekt.

Volgend jaar hopen we goed te beginnen met een avond met Christien Crouwel, de secretaris van de landelijke Raad van Kerken. Zij zal met ons spreken over de toekomst van onze oecumene hier in Hoofddorp. We hopen haar op dinsdag 2 februari 2021 om 20.00 uur in De Lichtkring te begroeten.

Ik hoop op een goede Advents- en Kersttijd voor u en ik eindig met een strofe uit het Adventslied van Jochen Klepper

Hoevele zware nachten
Van bitterheid en pijn
En smartelijk verwachten
Ons deel nog zullen zijn
Op deze donkere aarde,
Toch staat in stille pracht
De ster van Gods genade
Aan 't einde van de nacht.

Coen Wessel

Voorzitter Raad van Kerken Hoofddorp



Doorgaan

Raminah van Eer van Boekwinkel het Kruispunt is sinds een half jaar bij onze vergaderingen aanwezig en daar zij we erg blij mee. De activiteiten van Boekwinkel het Kruispunt nemen altijd een prominente plek in in onze programma's en het is fijn om met haar samen te werken. We hebben dit jaar afscheid genomen van Hedi Hegeman van de Doopsgezinde Gemeente. We hopen dat er binnenkort weer een nieuwe vertegenwoordiger uit die gemeente ons team komt versterken. Ook vertegenwoordigers uit de Marktplaatskerk en De Lichtkring zijn van harte welkom.

Het seizoen werd in de Marktplaatskerk geopend met de voorstelling "SCHOPPENVROUW", waarin Ekaterina Levental vertelde over het leven van vijf "sterke" vrouwen. Vier beroemde vrouwen die ondanks de hobbels in hun leven hun idealen niet verloren, en één vrouw die hetzelfde deed en nu misschien wel door haar kleindochter beroemd gaat worden: de oma van Ekaterina. De voorstelling trok 75 bezoekers.

We stellen twee keer per jaar een oecumenisch programma van bezinnende en verdiepende activiteiten samen. Door alle beperkingen is aanmelden van tevoren verplicht en gaat er veel niet door als nieuwe coronaregels dat eisen. Toch gaan we door met het benaderen van de vaste groep aanbieders van activiteiten. Van al het aanbod maken we mooie folders en wordt er een advertentie geplaatst in het HC Nieuws.

We kijken uit naar de tijd dat er geen pandemie meer is en we elkaar weer zonder voorwaarden vrijelijk kunnen ontmoeten.

Commissie Bezinning en Verdieping van de Raad van Kerken,

Aarnoud van der Deijl
Leo Mesman
Marianne Bokhorst
Flora van der Staaij.





Week van gebed voor eenheid van Christenen

Tijdens de jaarlijkse **Week van Gebed voor eenheid van Christenen** wordt

wereldwijd gebeden voor de

eenheid. Het is een gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Door samen te bidden ervaren we eenheid en tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De Gebedskring van PGHoofddorp faciliteert sinds 2011 één of meer gebedsmomenten tijdens de Week van Gebed. In 2019 is er nauw contact ontstaan met andere kerken in de Haarlemmermeer. Geprobeerd wordt de bijeenkomsten zo te organiseren dat er elke dag ergens in de Haarlemmermeer een gebedsmogelijkheid is.

Ieder jaar is er een ander land dat het thema van de Week van Gebed opstelt. In 2020 was het Malta met het thema:

Zij waren **buitengewoon** vriendelijk voor ons (naar Handelingen 28:2)

MissieNederland werkt samen met de Raad van Kerken het thema verder uit. De Gebedskring maakt van dit materiaal gebruik. Met aanpassingen: de aanwezigen kunnen een aandenken meenemen zodat ze later nog eens aan de bijeenkomst, de boodschap kunnen terugdenken. Bijvoorbeeld een



placemat met passende tekst. In 2020 een kop en schotel waarmee gasten thuis **buitengewoon** vriendelijk ontvangen kunnen worden.

In 2021 vindt de Week van Gebed plaats van 17 t/m 24 januari. Het thema #blijfmijnliefde is een oproep van Jezus Christus uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap van Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid.

Marieke Brown



Sobere Maaltijden

Er hebben in de veertigdagentijd drie **Sobere Maaltijden** plaats kunnen vinden.

De eerste maaltijd was in de parochie. De 35 deelnemers luisterden naar de inleider van PAX die een duidelijk verhaal hield over wat banken, verzekeringen, pensioenen met onze spaargelden doen. PAX werkt aan de "Eerlijke Bankwijzer" waarmee consumenten een weloverwogen keus

voor een bank kunnen maken. Zo stimuleert PAX de taaie beweging van banken naar meer ethisch beleggen. Een reportage van deze avond verscheen in het HC Nieuws. Opbrengst voor Pax: € 200,-.

De tweede maaltijd was in de Marktpliekerk met 29 bezoekers. Mensen met een psychische kwetsbaarheid vertelden over de steun die de Herstelacademie hen geeft op weg naar herstel. Opbrengst voor Herstelacademie: 107 euro.

De derde maaltijd was in de parochie. Rien Wattel vertelde aan de 34 gasten over de Repair Cafés. De avond eindigde met een aanbeveling om in Europees verband te zorgen voor de productie van repareerbare apparaten en daaraan een keurmerk te verbinden. Opbrengst € 132,20 voor Vastenactie waterproject Flores.



Coronaproof maaltijden 2021

Op woensdag 24 maart 2021 wordt op elke kerkplek een sobere maaltijd georganiseerd. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen zal dat met minder of geen gasten zijn.

Een inleiding door Stem in de Stad Haarlem in de Doopsgezinde Vermaning zal door de cameraploeg van de Parochie worden opgenomen, via YouTube ter beschikking komen en tijdens de maaltijd bij elke kerkplek geprojecteerd worden. Ook thuis te volgen dus.

Gasten die niet naar een kerkplek kunnen of willen komen, maar wel aan de maaltijd willen deelnemen krijgen hun soep thuisbezorgd. Voor die bezorging wordt gedacht aan de hulp van Rotaract jongeren.

We zijn over de details aan het nadenken en overleggen. Het is dus onder voorbehoud.

Lia Remmerswaal



Catechesegroep gehandicapten

Normaal gesproken draaien we van begin september tot eind april. Dan sluiten we af met een uitje (in de buurt).

Ook voor het seizoen 2019-2020 was alles geregeld.

We hebben drie blokken gewoon kunnen draaien met het jaarthema: Moet je horen..... We hadden hierbij medewerking van: Coen Wessel, Adri van der Wal en Leo Mesman.

De blokken zelf hadden de volgende thema's: Ballingschap, Nieuw leven en Met Mozes op weg.

Na het uitbreken van het coronavirus hebben we in maart moeten besluiten om de rest van het vierde blok met als thema 'Beloftes/het verhaal gaat door' te moeten afbreken. We hadden nog hoop dat de kerkdienst wel door kon gaan als afsluiting van het seizoen. Maar ook die hebben we moeten cancelen. Ook ons afsluitende uitje hebben we moeten afzeggen.

Het uitje hadden we nog verzet naar half september, maar ook toen helaas weer moeten

afzeggen, omdat het nog niet verantwoord was om met de groep iets te ondernemen. We kunnen de veiligheid van de deelnemers, de chauffeurs en onszelf niet garanderen met voldoende afstand.

Het seizoen 2020-2021 begon met het niet doorgaan van het eerste en tweede blok.

Tussendoor hebben we de deelnemers via briefjes op de hoogte gesteld van alle annuleringen, we hebben een keer een plantje bij ze gebracht en rond de zomervakantie een kaart. Ook onze chauffeurs zijn van onze overwegingen op de hoogte gehouden.

We blijven hopen dat we in januari wel kunnen starten met het derde blok. thema: 'Kijken met bijbelse ogen'.

Het doet ons heel erg pijn om niet te kunnen starten, want het is zowel voor de begeleiders als voor de deelnemers een feestje om hier te zijn.

Gerda van der Wal

*Namens de catechesegroep gehandicapten
Hoofddorp*



Doopsgezinde Gemeente: Nieuwe voorganger

Onze Doopsgezinde Gemeente verheugt zich al langere tijd op de samenwerking met de Protestantse gemeente en de

Joannes de dooperparochie. We hechten er ook waarde aan dat dit gewaarborgd kan blijven voor de toekomst en proberen dus met allen mee te denken en te doen. Gezamenlijke profileringen worden ook bijzonder op prijs gesteld en enthousiast aan meegedaan. Met dank aan onze ex-voorganger zr. Hedi Hegeman, die in de commissie Bezinning & Verdieping een actieve rol mocht spelen. Voor de toekomst lijkt van onze nieuwe voorganger zr. Akke-Clara Thimm-Stelwagen eenzelfde houding te verwachten, naast haar bijdrage in bestuurlijke zin.

Tegenslagen zoals we nu al maandenlang met de coronacrisis moeten beleven staan veel persoonlijke contacten in de weg, maar er zal altijd vertrouwen



blijven in onze gezamenlijke toekomst. Ons (vrijzinnig) christelijk geloof biedt daar genoeg ruimte voor.

Met broederlijke groeten,

Ton Koningen, voorzitter kerkenraad Doopsgezinde Gemeente Hoofddorp



Stil gezet maar ook dankbaar

Het jaar 2020 is voor de Christelijk Gereformeerde Kerk de Graankorrel een bijzonder jaar.

Na een lange zoektocht heeft de gemeente in april 2019 het gebouw aan de IJweg 1100 in Hoofddorp gekocht. Nadat het gebouw grotendeels geschikt was gemaakt voor de kerkdiensten werd op 1 maart 2020 met grote dankbaarheid de eerste kerkdienst in het eigen kerkgebouw gehouden!

Als gemeente hadden we veel zin om activiteiten te organiseren en zo in contact te komen met de wijkbewoners rondom ons kerkgebouw. Na twee zondagen heeft de gemeente vanwege Covid-19 de fysieke kerkdiensten en activiteiten tijdelijk moeten stopzetten.

We waren er stil van.... Als gemeente verlangen wij ernaar om Jezus te volgen en te groeien in discipelschap. Te delen in de liefde van Jezus in woord en daad. Zowel de liefde voor God, de liefde voor elkaar als de liefde voor de mensen om ons heen.

Vanwege onze liefde voor God en zijn schepping, onze liefde voor elkaar en de mensen om ons heen houden we ons zorgvuldig aan de RIVM-maatregelen.

Binnen die richtlijnen organiseren we vanaf september weer kerkdiensten die live en fysiek (maximaal 30 mensen in de kerkzaal) te volgen zijn. Hiernaast zijn de meeste huiskringen weer gestart en zijn er regelmatig ontmoetingsavonden waarbij een klein groepje mensen elkaar weer kunnen zien en spreken.

Voor de kinderen en de jeugd zijn de catechisaties en clubs weer gestart. We zijn dankbaar voor deze momenten met onze kinderen en jeugd! We hopen vanaf januari ook met de jeugd uit de wijk weer sportactiviteiten op te kunnen starten en daarmee onze liefde voor de mensen om ons heen te kunnen laten zien.

Stilgezet maar ook dankbaar!

De Graankorrel
www.degraankorrel.nl



Protestantse Gemeente Hoofddorp: Veranderingen

Al een aantal jaren wordt er binnen de Protestantse Gemeente te Hoofddorp (PGH) nagedacht over de toekomst van onze kerk. De werkgroep 'Geloven in 2025' bracht in 2019 een advies uit dat in grote lijnen de toekomst schetste met één centraal kerkgebouw en het anders inrichten van het werk in de wijken in aangepaste locaties. Het proces van bezinning dat in de wijken daarop volgde, bracht ons tot nieuwe inzichten. We vinden het van belang om de gemeenschappen die zich in de wijken hebben gevormd nu zoveel mogelijk in stand te houden. We stimuleren nieuwe initiatieven en nauwe onderlinge samenwerking. 'Kerken in de wijk, verbonden in vertrouwen', dat wordt ons uitgangspunt. In de komende jaren gaan we actief en inspirerend op zoek naar mogelijkheden om met elkaar ieder op eigen plek betekenisvol kerk te zijn.

Iedereen heeft gezien dat de omgeving van de Marktplaatskerk sterk veranderd is. Dit heeft consequenties voor onze kerk. Op dit moment bezinnen we ons over de mogelijkheden die er zijn om of de Marktplaatskerk voor de toekomst aan te passen, of een ander gebouw te realiseren op de plek waar nu Het Brandpunt staat.

Naast deze twee processen gaat ook het gewone kerkenwerk in coronatijd gewoon door. Wij prijzen ons gelukkig met actieve wijkgemeenten die in deze moeilijke omstandigheden creatief en vindingrijk de gemeenschap blijven voeden en koesteren, omziend naar elkaar en naar mensen die – ook buiten onze kerkgemeenschap - het moeilijk hebben.

*Bertje Doeser-Zielhuis,
Scriba Algemene kerkenraad Protestantse
Gemeente Hoofddorp*



Marktplaatskerk: Naar elkaar omzien

Het jaar 2020 begon voor de Marktplaatskerk vol goede moed en verwachting. Even daarvoor werd ik - Arie de Winter - als nieuwe predikant aan de gemeente verbonden. Eerste maanden staan vaak in het teken van kennismaken, ideeën uitwisselen en activiteiten bezoeken. Vanaf maart werd dat plan doorkruist vanwege COVID-19 en de maatregelen daartegen. Anderzijds leerden we elkaar daardoor ook kennen.

Waar sta je voor, wie staat er op, wat is nu belangrijk? Via KerkTV, voorzangers en musici vierden we voort. Voortdurend zochten we naar wegen om naar elkaar om te zien en niet iemand uit het oog te verliezen. We deelden verdriet om wie geraakt werd door het virus of de maatregelen. We startten waar mogelijk het jeugdwerk, diaconaat en pastoraat op. De nood bood veel wil tot samenwerking tussen groepen in de kerk en kerken onderling. In een tijd die veel verlies kent, was er zo godzijdank ook winst!

Met moed gaan we 2021 tegemoet, in de verwachting dat we ook dan kracht, inventiviteit en geloof op onze weg zullen vinden.

In Christus verbonden en met hartelijke groet namens de Marktplaatskerk –

ds. Arie de Winter





De Lichtkring: Vitale gemeenschap

De wijkgemeente De Lichtkring startte in januari 2020 welgemoed en met het vizier op de toekomst. Op weg

naar '2025' vormden we met elkaar ons 'uitzicht' met het project waarderende gemeentebouw: behoud het goede en kijk naar uitbreiding van wat al goed is en zoek een enkel nieuw speerpunt. In het najaar werden twee bijeenkomsten georganiseerd, waarin de eerste contouren van de plannen van 'op weg naar de toekomst' ontstonden.

Ook in de Lichtkring eist het COVID-regime beperkingen en aanpassingen, waarop met verve werd ingezet. Na een verrassende kennismaking met virtuele vieringen vanuit de Marktpliekerk, volgde in het najaar de digitale uitzendingen vanuit De Lichtkring. Tot onze vreugde konden we de start

van het kerkelijk seizoen 'met z'n allen' vieren in een ontspannen koffiesessie op het gras bij de Toolenburgserplas. Een ontroerend en verbindend moment.



We vertrouwen op dragende en vitale kracht in en van onze gemeenschap.

*Els Stans,
scriba wijkgemeente De Lichtkring*



Veel coronaproof activiteiten in De Ark

De Ark is dit jaar voor de tweede keer in de Trouw Duurzame 100 geëindigd. Naast de dingen die we altijd

doen (Repair Café, groene vieringen in oktober, Energiecoaching) hadden we dit jaar ook een recycle-kerstmarkt: van oude kerstmaterialen werden nieuwe stukjes gemaakt en de opbrengst ging naar de Mothers' Union in Oeganda.

In de vieringen werken we met thema's. Dit jaar waren dat thema's als Pastoraat buiten de kerkmuren, de profeet Micha, Bonhoeffer, Bijbel en Koran en Dwalen door verhalen (kerk en dementie).

Maar natuurlijk was 'corona' het woord van het jaar. Toen we in maart in lockdown gingen, gingen we de vieringen samen doen met Marktpliekerk en Lichtkring in de Marktpliekerk, omdat men daar een beeldverbinding had. De gastvrijheid was hartverwarmend en het was een bijzondere ervaring om met elkaar de vieringen te doen, maar het maakte ons ook bewust van de verschillen in

geloofsbeleving. We besloten daarom de lockdown ook te gebruiken om veranderingen in ons interieur uit te voeren én om zelf ook de techniek te installeren waarmee we zelf online-vieringen met beeld konden gaan uitzenden. Op 5 juli kwam de eerste officiële online-viering uit de Ark.

Daarnaast zijn we net als andere kerken mensen gaan bellen, hebben we een WhatsApp-groep



De Ark tijdens corona: mondkapjes maken waarvan de opbrengst bestemd is voor Oeganda

opgezet, hebben we met Palmzondag aan de jonge gezinnen Palmpaaspakketten gestuurd, met Pasen kaarten en boekjes aan de ouderen in de gemeente en gingen we eind maart alweer op de ochtenden open voor een gesprek, een kaarsje enz.

In de zomer besloten we een scala aan kleinschalige (coronaproof) activiteiten aan te bieden om elkaar toch weer te kunnen ontmoeten: een concertje, een gedichtenavond, lezingen, filosofie voor dummies, schildermiddagen enz. Ook richtten we een tentoonstelling in 'Muren vol hoop' met schilderijen en gedichten die onze gevoelens tijdens deze crisis onder woorden brachten of verbeeldden.

Ds. Aarnoud van der Deijl



De Ark tijdens corona: Arkers bekijken vanaf hun vakantie-adres de onlineviering



Joannes de Doperkerk: Missionair in tijden van corona

In de Joannes de Doperparochie gebeurt van oudsher veel. Een parochie waar wordt gevierd, waar we ons geloof verdiepen.

We willen openstaan voor

nieuwkomers en de samenleving en onze gemeenschap versterken. We willen missionair zijn.

De afgelopen jaren is de parochie volop in beweging. De komst van de paters SVD heeft nieuwe impulsen gegeven aan ons kerk zijn. Onze opdracht is om ons de komende jaren verder te blijven ontwikkelen. De moeilijke tijd waar we door

Corona in zitten heeft ons zelfs geholpen om hier extra invulling aan te geven.

Door middel van streaming van vieringen en het maken van andere uitzendingen, gericht op verdieping worden veel mensen bereikt. Ook mensen die zelden in de kerk komen. Belangrijke vraag is, hoe kun je deze groep welkom heten en een gevoel van 'thuis' geven. Hoe kunnen we aanwezig blijven in de diaconie wanneer sommige activiteiten, zoals het bezoeken van parochianen of samen eten niet of moeilijk kan? Door bijvoorbeeld dagelijks de kerk open te stellen en aanwezig te zijn

voor gesprek, of het doen van inzamelingen voor de voedselbank of het bijdragen aan schuldhulpverlening geef je daar weer invulling aan.

Voor ouderen weer op een andere manier dan voor jongeren. Zo brengt de coronacrisis ons ook iets positiefs. Het dwingt ons na te denken over onze aanwezigheid en onze inzet. Het leidt tot nieuwe inzichten hoe we de boodschap van het evangelie kunnen uitdragen.





Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer

Het Platform bestaat uit afgevaardigden namens Haarlemmermeerse Raden van Kerken, Humanistisch Verbond, Moslimorganisaties, Amnesty International, Caritas en Vluchtelingenwerk. De Raad van Kerken van Hoofddorp wordt vertegenwoordigd door Rien Wattel en Leo Mesman.

Het Platform wil vooral contacten tussen Haarlemmermeeders en statushouders en vluchtelingen, die hier verblijven, bevorderen. Daartoe organiseerden we vorig jaar een wandeling, waarbij we het Historisch Museum in het Haarlemmermeerse bos bezochten. Dat is zeker voor herhaling vatbaar!



We werken ook aan het meer zichtbaar maken van het werk van en voor vluchtelingen in onze omgeving en dachten mee over een maatjesproject voor jonge mensen.

Ook willen we de bewustwording bevorderen rondom de situatie van vluchtelingen, o.m. door boekbesprekingen en het vertonen van films of bijeenkomsten met politici en deskundigen.

Afgelopen jaar deden we een beroep op de gemeenteraad om, in navolging van andere gemeenten, kinderen op te nemen uit het kamp Moria op Lesbos. Een raadsmeerderheid bleek daartoe bereid. De gemeente deed een aanbod aan de regering. Die weigert mee te werken.

Dit jaar organiseerden we voor de 15de keer de herdenking van de 11 doden van de brand in de vreemdelingengevangenis bij het monument op Schiphol-Oost.

Jarenlang waren we met de bezoekersgroep betrokken bij activiteiten als koken en Engelse conversatie in de vreemdelingengevangenis op Schiphol. Nu alle vreemdelingendetentie is verplaatst naar Rotterdam hebben we daar geen taak meer in.



Vanwege corona hebben we helaas veel activiteiten moeten afgelasten.

Op platformvluchtelingenhaarlemmermeer.nl informeren we Haarlemmermeer en bieden wegwijzers voor hulp en initiatieven.

Leo Mesman/Rien Wattel

